



● Frank Keverling Buisman (links) en Jan Jansen voor de Nicolaaskerk. foto Gerard Burgers

# Dorpskerk meer dan dertien-in-dozijnkerk

door **Marc van Onna**

**ELLECOM.** De Dorpskerk van Ellecom, waarom zou je daar een boek over schrijven? Frank Keverling Buisman, oud-directeur van het Gelders Archief, kende de kerk van afstand en was niet meteen enthousiast toen Jan Jansen, voorzitter van stichting behoud dorpskerk Ellecom, hem benaderde.

De Nicolaaskerk is er een waarvan er dertien in een dozijn gaan, dacht hij. Maar Jansen, met zijn belangstelling voor historie en kerkelijke bouwkunst, wist toen al meer. Nadat betrokken Ellecommers (Elis Duringhof-Gerrits, Nettie Dekker, John Striker en dominee Gert Jansen) op de proppen kwamen met kennis en beeldmateriaal over de twaalfde-eeuwse kerk, werd Keverling Buisman snel enthousiast. „Het is wel degelijk een bijzondere kerk”, vertelt hij. „Alleen al de plek waar ’ie staat is oeroud. Drieduizend jaar geleden woonden er al mensen. In het jaar 900 stond er een houten kapel, eerder dan in veel buurdorpen.”

Het boek gaat uitgebreid in op de bijzondere relatie met kasteel Middachten. In de middeleeuwen waren adel en kerk verstrengeld. De eigenaren van Middachten stichtten meerdere altaren in de kerk en zorgden voor inkomsten van priesters.

Aan de buitenkant is de invloed ook zichtbaar. In de noordmuur herinnert een steen aan de verbouwing die graaf Carel Anton Ferdinand van Aldenburg-Bentinck, in 1859 doorvoerde. Volgens het boek was die omstreden, omdat die zonder inspraak van ge-

meenteleden werd uitgevoerd. Verder betaalde Middachten in 1644 de klok die tot op de dag van vandaag in de toren hangt. De Rijksdienst plaatste deze in 1940 op een lijst van te behouden klokken, staat in het boek. Zo overleefde hij de oorlog.

Gebrandschilderde ramen gingen daarentegen in 1945 bij een inslag van een V1-bom verloren. Willem Frederik Charles Henry Graaf Bentinck schonk de ramen in 1913, ter herinnering aan zijn ouders. In 1948 werd de oorlogsschade hersteld. Dat jaar werden na een langdurig geschil – uitvoerig beschreven in het boek – definitief de banden met Middachten ontvlochten. In 1962 volgde nog een tweede restauratie en in 2014 en 2015 een derde.



**‘In het jaar 900 stond er een houten kapel, eerder dan in veel buurdorpen’**

**Frank Keverling Buisman** auteur

De kerk wordt nu gebruikt door de lokale protestantse gemeente voor diensten. Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom zorgt ervoor dat de kerk ook op andere momenten is te bezoeken, tijdens lezingen of concerten. De opbrengst daarvan gaat naar de instandhouding van de kerk. Het boek draagt daar ook aan bij.

.....  
Boek over Dorpskerk Ellecom (164 pagina’s). Presentatie 15 oktober om 17.00 uur in de kerk. Start verkoop 16 oktober in lokale boekhandels. ISBN 978-90-9029020-1, prijs 22,50 euro. Info: [stbehouddorpskerk.nl](http://stbehouddorpskerk.nl)



● Deze illustratie uit het boek laat zien hoe de kerk eruitzag voor de verbouwing van 1859.